

Rapport från Glipenvärdarna för 1998.

Vintern 97/98 var mild. Av vad som kan utläsas av gästboken i huset på Glipen var besökarna denna vinter få. Som tur var hade vi inga större projekt för vintern utan de var bara att gå på land och vänta på sjösättning.

Städdagen var bestämd till helgen 16 – 17 maj. Städdagen var satt lite senare än tidigare år. Båtagarna fick därför tid på sig att ställa i ordning sina båtar innan det vad dags för vårstädning. Vi tror att det var en lämplig tidpunkt för vårstädningen då anslutningen var mycket god.

Vi hade tur med vädret. Solen sken. Ett 25-tal personer deltog. Det var meningen att vi skulle bättra på målningen på vissa ställen men det slutade med att vi målade om hela huset.

"Ett gäng damer" passade på att måla om toaletten så att den blev bländande vit. Sven-Erik körde röjsågen och röjde av hela "gräsplanen" vid norra bryggan. Han måste ha haft träningsvärk "dagen efter". Bryggorna riktades under Roger Ö ledning upp så mycket som det gick. Vissa stolpar står på berg varför det inte går att knacka ner dem mera. Vi skall försöka kapa av dem i vinter så att vi kan rikta bryggorna bättre. Det krattades, kvist och skräp samlades upp. Några träd hade blåst omkull och Lars O tog reda på dem. Träden kapades och klövs så att vi fick ved till spisen i stugan. Mot kvällen dök Bengt L upp och under en kortare stund tog han hand om yxan medan vi andra vilade ut.

Gun G fångade situationen i en bild där man lätt kan bli vilseledd då vi ligger utmattade, utsträckta på marken medan Bengt L friskt och medkraft svingar yxan.

Glipenvärdinnorna grillade korv av alla de sorter och hade även medtagit öl. Det här uppskattades då alla hade jobbat hårt och var hungriga.

Vi får hoppas att det här blir en tradition.

Vi hade fått en ny flagga till ön och den hissades under uppsikt av alla närvarande.

På kvällen samlades vi för gemensam måltid och där det bjöds möjlighet att utbyta planer kring sommarens tänkta seglatser.

Midsommaraftonen var vädret inte det bästa. Det var kallt och det blåste hård västlig vind. Vi var några som kommit kvällen innan. Vi hade utsikt mot Kungsörshället för att se om det skulle komma några båtar. Anslutningen blev inte som förra året då vädret var mycket fint. Rogers "Majsan" hade med sig blomster. Hon lyckades inte övertyga oss andra närvarande att vi skulle klä midsommarstången utan det slutade med att "flickorna" blomsterpryde borden. Vi var ett 30-tal i stugan på kvällen. Huruvida "flickorna" hade med sig blomster till kudden när de gick till "vila" kan vi från glipenvärdarna inte uttala oss om.

Vi hade i **början på juli** besök av ett antal båtar från Segelsällskapet Aros. De uppskattade vår ö och de var mäktat imponerade av vår vitt skinande toalett. Det är bara för damerna som utförde arbetet att sträcka på sig.

Vid första besöket **efter semestern** kunde vi se att någon hade slagit av "gräsplanen", röjt sly och vass kring bryggorna och uppe på ön. Det var Nils H som tagit några av sina sista semesterdagar till att snygga upp på Glipen. Genom Nils H arbetsinsats var det snyggt på ön resten av säsongen.

Kräftskivan blev välbesökt. Vi som kommit kvällen innan trodde nog att de skulle bli "tunt" till kvällen. Det blåste och var kallt. Men se framemot eftermiddagen dök den ena Kungsörs-båten efter den andra upp och innan kräftskivan skulle börja var vi ett 25-tal båtar. Tomas "Kristina" kunde räkna ihop ett 60-tal kräftätande seglare. Då det blåste och var kallt dukade vi inne i stugan. Stugan räckte inte till varför de yngsta fick sitta ute på altanen.

Skrammel seglingen eller som vi ute på Glipen hellre säger "punsch seglingen" ägde rum den 19 september. Som vanligt var vi några båtar där kvällen innan. Innan start hade det dykt upp en del båtar varför när startskottet gick hade 13 båtar anmält sitt deltagande. Det var inte svårt att se vad för priser som de olika båtarna bidrog med. Det fanns ett pris som avvek mot de övriga en mindre kartong . Att de övriga var vinflaskor var lämnat utom all tvivel. Som tur var valde förstagsgasten, Daniel på Anka, denna kartong vid valet av pris. Det visade sig vara ett pris som passade förstagsgasten och hans medhjälpare.

Vi samlades senare på kvällen för att äta ärtsoppa och dricka av föreningen "sponsrad punsch" för vårt aktiva deltagande. Vi hade en bra kväll.

På söndagen "dagen efter" förberedde vi stugan för dess vinterklädsel. Vi stadgade upp taget på altanen, "flickorna" städade stugan, vi bar in möblerna, tog ner flaggan.

Vi har för vintern planer på att såga av någon decimeter på de stolpar som står på berget för att kunna rikta bryggan och därmed göra den säkrare när man efter en kväll "i stugan" skall ta sig ner till båten för välbehövlig vila.

Vi tackar alla som på olika sätt hjälpt till att hålla vår ö och stuga i bra skick. Tack alla!

Kungsör 981031

Glipenvärdarna