

RAPPORT FRÅN GLIPENVÄRDARNA FÖR 1992

Den 9 maj var vald som städdag ute på Glipen. Vädret var inte det bästa. 6 båtar hade ställt sin färd ut till Glipen. Sjöfartsverket hade gått hårt fram mot träd och buskar ute vid fyren. Man hade röjt för att förbättra sikten mot Tallklubben. Lämnat kvar de fallna träden och buskarna där de fallit. Bryggorna hade bågnat under vinter isens tryck. Huset behövde städas efter vinter uppehållet. Toaletterna var i behov av vårstädning för att kunna ge hjälp åt nödställda. Det var mycket jobb men efter en lämplig arbetsfördelning kavlades skjortärmarna upp och arbetet började. Fram emot kvällningen var det mesta klart och vi kunde samlas i huset för att äta och tala om vinterns upplevelser och kommande seglatser.

I mitten av juni, den 15, var det arbetskväll. Roger ställde upp med Rolama. Tillslutningen var god. Ett 10-tal arbetsvilliga hade infunnit sig. Även Arboga-Balladen kom ut till Glipen varför vi blev totalt 12 arbetssugna. Windö-Stig tilldelades vanan trogen den mest arbetsamma arbetsuppgiften – att med röjsågen gå an på vass och sly. Arboga borna fick ta sig an målning av altanen. Vi andra röjde busk.

Kvällen var mycket fin och varm. Vi hade köpt en back öl, limpa, falukorv och ost. Arbetsintensiteten var mycket hög varför energiförbrukningen var stor. Kvällsvärmen bidrog även till att svetten rann på ryggen. För att råda bot på detta dracks det öl och det medtagna tilltugg smakade förträffligt. Inköpet var något felproportionerat varför mot slutet på kvällen åts det tjocka ostskivor med falukorv som pålägg. Ölen räckte inte heller utan Rolama fick ut sitt kölsvin bidra med ett 10-tal burkar starköl.

När klockan var in emot 10 på kvällen gav sig röjsågen för Windö-Stigs framfart vilket gjorde att vi fick börja dra oss hemåt. Det hade börjat blåsa upp. Vi fick tillfälle att testa Rolama. Vindstyrkan var i de värsta byarna omkring 15 m/sek. Skepparen av Anka ropade att spinnakern skulle upp. Skepparen av Rolama var dock förständig och med den erfarenhet han har om hur "hon" skall och vill bli hanterad fick hon behålla den klädsel som ändock var mest lämplig denna kväll i detta sällskap.

Midsommar firandet började med att midsommarstången kläddes. Anslutningen var god. Drygt 25 båtar hade infunnit sig. Vid den första dansen kring stången var dock medelåldern i högsta laget. Skepparen av Anka var en av de yngsta. Kvällen var fin. För en del slutade inte kvällen förrän solen gick upp. Vissa hade tom midsommar kransen kvar på huvudet när de vaknade framemot middagen dagen därpå.

Den 15 augusti ägde kräftskivan rum. Det var bra anslutning. Vartefter kräftorna åts tillsammans med sin sedvanliga dryck fick de deltagande en ansiktsfärg som påminde om kräftskalen. En och annan gick till kojs något tidigare än vad som var tänkt.

Den 17 augusti var det dags för ny arbetskväll. För att vi skulle komma ut lite fortare ställde Pomozi upp med sin motorbåt. Vi var 8 st som röjde busk och förstärkte skoningen vid betongbryggan. Arbetet gick bra. Vi var tvungna att avsluta arbetet vid nio-tiden då mörkret hade börjat falla. Hem resan gick fort och bra tills vi närmande oss den sista röd-pricken vid Rödsko. Den kom farande emot oss men passerades med en hårsån. När vi sedan även passerat in-loppet till hamnbassängen och blev tvungna att vända i ån tänkte en och annan att något sådan kan i alla fall inte hända vår kära präst när han i 1-2 m/sek lyssnade på fåglarna kryssar motströms uppför ån.

22 augusti var det dags för KSS öppna seglingar. Nöjes kommittén hade arrangerat grisfest ute på Glipen. Det blev en mycket lyckad tillställning. Det blev också rekord vad gäller antalet båtar vid Glipen. Tommy räknade in ett 40-tal.

Den 5 september var det dags för skrammelsegling. 13 båtar deltog. Det var en hård slutstrid där oddset på den båt som blev 2:a måste ha gett en mycket god utdelning. Seglingarna avslutades som vanligt med ärtsoppa och punsch.

Andra helgen i oktober utfördes en besiktning ute vid Glipen. Man ville undersöka möjligheterna att muddra upp "Dömstedt sund" dvs ränna mellan Stora Glipen och ön syd om vår klubbholme.

Glipenvärdarna vill härmed framföra sitt tack till alla som på olika sätt hjälpt till för att vi skall ha trevligt på vår klubbholme.

Glipenvärdarna