

RAPPORT FRÅN GLIPENVÄRDARNA FÖR 1989

Säsongen började andra helgen i maj. Vi träffades ute på Glipen för att städa, röja busk, och bygga ny uteplats. Efter framför allt arbetet med ny uteplats som det var svårast att få ”i gång”. Efter diverse byggnadstekniska och praktiska synpunkter startades arbetet upp. När vi väl hade kommit igång fortlöpte arbetet mycket bra. Vi gjorde avbrott på lördagskvällen för gemensam egen medhavd måltid. På söndagskvällen hade uteplatsen tagit form. Helgen därpå avslutades arbetet. Då hade förutom själva uteplatsen även utemöbler tillverkats.

På midsommarafton hade vi som brukligt besök av ”Örebroarna”. De var på väg ut för sin semester. På eftermiddagen tog Örebroarna fram dragspelet och gitaren och det blev sång och dans kring lövad midsommarstång. Fram emot kvällen begav sig ”Kungsörarna” emot Skillinge för seglarnas traditionella midsommarfirande.

I mitten av augusti samlades vi på Glipen för höststädning och kräftska. Det var god anslutning så att stugan blev på kvällen full och inte mycket annorlunda var det med ”kräftätarna”.

Vi har även påbörjat arbete med att göra en brygga till den del av ön där vi tror att vi kan göra en badplats för de allra yngsta. Förhoppningsvis kommer det här att bli klart på våren -90.

På grund av det låga vattenståndet visade det sig att vi hade några grund vid inloppet till hamnbassängen. Vi märkte ut grunden och försökte upplysa så många som möjligt om detta.

Det låga vattenståndet gjorde också att vi fick problem inne i hamnen när stora båtar gick förbi. Båtarna slog ihop rejält och några hamnade med fören under bryggan. Vi måste nästa år rensa bort vass mellan öarna så att vattnet lättare kan passera mellan öarna.

I slutet på september ägde ”skrammelseglingen” rum. Det var ett 20-tal båtar som ställde upp. Det var en mycket fin lördag. Solen sken och många seglande med ”bar överkropp” med hopp om ett sista underhåll av sommarens solbränna. Det enda som saknades var vinden. Kvällen var avsedd för ärtsoppa och punsch. Tyvärr visade det sig att för några saknades ärtsoppa. Det hade blivit ett missförstånd, som vi hoppas inte skall upprepas.

Sista helgen före båtupptagningen samlades vi några för att göra en sista röjning ute på Glipen. Vi röjde bort all vass runt bryggorna och rensade bort busk och sly borta vid skoningen. Hela kilen mellan norra bryggan och spetsen upp till toaletten röjdes ren. Man fick den uppfattningen att ön plötsligt hade blivit dubbelt så stor som tidigare. Vi tyckte att det här blev så bra att vi fortsättningsvis vill redan på våren ha möjlighet att röja och hålla efter. Därför framförde vi önskemål om att få köpa en röjsåg.

Glipen värdarna vill härmed framföra sitt tack till alla er som hjälpt till. Ingen nämnd ingen glömd.

Glipen värdarna med sina respektive.